

Overweging jaar C zondag 12 januari 2025 – Doop des Heren

Jesaja 40,1-5.9-11 / Psalm 104 / Titus 2,11-14; 3,4-7 / Lucas 3,15-16.21-22

Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkranskerk Glanerbrug

Vandaag sluiten we de Kersttijd af met de Doop des Heren.

Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. Johannes, die we nog kennen uit de adventsperiode. Net als in die tijd, voorafgaand aan Kerstmis, voorafgaand aan de geboorte van Jezus, roept Johannes ook nu op om niet hem te volgen, maar Hem die na hem komt. Jezus dus.

Jezus, die geboren werd in een eenvoudige stal, gevonden werd in een kribbe, eerst door herders en later door wijzen uit het oosten. Die met zijn ouders Maria en Jozef moest vluchten naar Egypte, het land waar zijn voorvaderen juist uit waren weggeleid onder leiding van Mozes.

Verhalen, die ons leren hoe Jezus een ander soort koning is dan we in deze wereld kennen. Hij is de Koning van ons hart, van de vergeving, van de barmhartigheid. Die ons door zijn kwetsbaarheid liet zien dat niet het geld en het aanzien telt, maar het nederige, eenvoudige en zachtmoedige. Die ons leerde dat we ons moeten durven toevertrouwen aan onze Vader, die in de Hemel is.

God werd mens in een kwetsbaar Kind dat alleen de liefde kent. Als vóórbeeld van totale overgave, zoals Jezus zich later ook in totale overgave geeft om ons te redden, stervend aan het kruis.

De wijzen leren ons dat Jezus zich openbaarde aan ons allemaal – aan alle naties, van oost tot west en van zuid tot noord; van jong tot oud en voor alle momenten in ons leven. Zij gaven geschenken voor zijn koningsschap – goud. Voor zijn goddelijkheid – wierook. En voor zijn menselijkheid – mirre.

En nu openbaart Jezus zich aan ons als Gods geliefde Zoon. Gedoopt door Johannes, die mensen opriep tot bekering, tot een terugkeer naar het vertrouwen op Gods barmhartigheid voor ons, naar het vertrouwen op Zijn goede wil voor ons, naar een leven gericht op het goddelijke. Omdat ons gewone leven goddelijk ís!

Jezus liet, door zich te laten dopen zoals alle andere voorbijgangers, zien hoe solidair hij is met ons, gewone mensen. Zoals hij ook al had bewezen met de plaats waar hij geboren was – in een stal, liggend in doeken in een kribbe, gevonden door simpele herders.

Wij zijn God niet te min. Hij houdt van ons. Hij wil bij ons zijn, deel uitmaken van ons leven.

De hemel ging open, zoals de hemel openging met Kerstmis en God mens geworden is om helemaal mens met ons te zijn. Helemaal solidair met ons te zijn.

De hemel ging open, zoals de hemel openscheurde met Goede Vrijdag, en Jezus zich volledig overgaf aan de wil van zijn Vader. En bewees dat de dood niet het einde is. Ook in zijn sterven was Jezus volledig solidair met ons.

Hij werd voor ons geboren, omdat hij zoveel van ons houdt. Hij stierf voor ons, omdat hij zoveel van ons houdt. En nu wordt hij gedoopt, omdat hij solidair met ons wil zijn, omdat hij zoveel van ons houdt.

Hij bevestigt daarmee hoe het Volk van God met Mozes al door het water was gegaan. Hoe God grond geeft onder onze voeten. Hij laat ons niet verdrinken. Met God is er altijd land in zicht. Hij gaat met ons mee. Een leven lang.

Met dit nieuwe doopsel bevestigt Jezus die doop, benadrukt hij die doop, brengt hij die doop, die bevrijding in onze herinnering.

Toen ik mijn zoon liet dopen, in 1998, nu 26 jaar geleden, ging ook de hemel voor mij open. God was daar op dat moment. Ik heb God zo dichtbij gevoeld.

En al bijna 25 jaar mag ik getuige zijn bij doopplechtigheden – en het is zo ontroerend, zo puur en zo krachtig om een doop mee te mogen maken. Feestelijk – want iedereen is blij. Ontroerend – want dat ene kindje staat midden in de belangstelling. Dat ene kind, dat door God gewenst is.

En zo staat ook Jezus vandaag midden in de belangstelling. En gaat de hemel open. Jezus wordt ondergedompeld in levensgevend water, in liefdevolle aandacht. Een nieuw begin voor hem; immers Zijn openbare leven begon hiermee.

Zo mogen wij ons onder laten dompelen door Gods liefde. Dit feest is een herinnering aan onze eigen doop. Daarom is onze eigen doop ook een feestdag. Paus Franciscus roept ons op om onze doopdag te vieren als een nieuwe verjaardag. Want in de doop worden we vernieuwd, bevestigd, in genade opgenomen in de liefde van God.

God heeft aandacht voor ons. Hij ziet naar ons om. Hij houdt van ons! Dat is pure genade. Voor God is niets teveel voor wie echt in hem gelooft.

Want zó kan Hij werkelijk deel uitmaken van ons leven. Kan zijn liefde door ons stromen, zoals levend water doet. Kan zijn liefde leven geven, zoals water doet. Kan zijn liefde ons in beweging zetten. Kan zijn Liefde een keerpunt in ons leven zijn.

Amen.