

Overweging Jacobuskerk, vrijdag 18 oktober 2024

Vrijdag van de 28e week door het jaar, feest H. Lucas de evangelist

2 Tim. 4, 9-17a / Ps. 145 / Lc. 10, 1-9

Het is vandaag de feestdag van Lucas de Evangelist. Lucas was naaste medewerker van Paulus en leerde dus van nabij hoe het beste met de verkondiging kan worden omgegaan.

Lucas zou een tijd samen met Paulus gevangen geweest zijn in Rome, lezen we in de eerste lezing: dat is een stukje uit een brief die Paulus schrijft naar Timoteüs, een geliefde leerling van hem, die hem volgt op zijn zendingsreis.

Paulus geeft vanuit de gevangenis advies en waarschuwingen; hij laat zijn medewerkers ook daar niet in de steek. Daarmee is hij een voorbeeld voor ons; ook in benarde situaties zijn wij niet alleen en hoeven we niet bij de pakken neer te zitten. Het leven, hoe dan ook, gaat door. Laten we de moed dus niet verliezen en hoop houden dat Gods liefde levend blijft en leven geeft.

We moeten God loven, niet alleen om alles wat hij schiep, maar ook om zijn trouw. En daarvan overal getuigen, over Gods trouw en barmhartige liefde vertellen. Dát is de blijde boodschap die iedereen mag kennen.

Jezus stuurt niemand er alleen op uit: de leerlingen worden twee aan twee uitgezonden, zodat ze altijd van elkaar kunnen getuigen en nergens alleen voorstaan – wat belangrijk is als ze onder de ‘wolven’ zijn.

En Jezus stuurt maar liefst 72 leerlingen, zoveel als er in die tijd aan volkeren bekend was. Het verkondigen van de blijde boodschap is dus niet alleen werk voor de 12 apostelen!

En Hij roept de leerlingen op om mensen te vragen het verhaal door te vertellen, omdat er te weinig arbeiders zijn. Het evangelie, die blijde boodschap van Gods trouwe en barmhartige liefde, is er dus voor iedereen en moet als een lopend vuurtje rondgaan! Zo wordt het een rijke oogst!

Dat is iets wat we tegenwoordig ook meer zouden moeten doen: mensen uitnodigen om eens met ons mee te gaan naar de kerk of vrijmoedig over ons geloof te vertellen, zodat ze horen over Gods liefde en goede werken.

Het is de bedoeling om vrede te brengen. Vrede als in tevredenheid: met onszelf, met elkaar, met God en met de Schepping. Verwonder u in elkaar!

Luister naar elkaars verhalen, neem de tijd, vind elkaar bijzonder, houd elkaar in ere! Word gelukkig als je buiten bent en een konijntje of eekhoorntje ziet huppelen, een vogeltje hoort fluiten, de wind in de haren voelt en de bladeren ziet fladderen, de regen of de zon op je huid voelt.

Trouw is iets wat Paulus ervaart in de gevangenis: er zijn weliswaar leerlingen die hem in de steek laten, maar Lucas blijft hem trouw en Paulus rekent de mensen die hem hebben laten zitten niets aan. Aan de andere kant mogen we anderen wel waarschuwen voor mensen die het niet goed met ons voorhebben: daar schrikt Paulus niet voor terug. We moeten elkaar beschermen tegen kwaadwillendheid.

Ook in het evangelie roept Jezus ons op om trouw te blijven: aan elkaar en aan de blijde boodschap. Want die boodschap is voor iedereen, ook voor de armen, de mensen met een gebrek, de kreupelen, blinden en zondaars, en voor wie er maar 'verdwaald' is.

Die opdracht om overal het goede nieuws te brengen en elkaar trouw te blijven, lukt alleen als we de Heer centraal stellen en we Hem trouw blijven!

Amen.

Tenslotte nog even over St. Lucas: Volgens de overlevering kwam hij van oorsprong uit Antiochië of Syrië, was hij arts en preekte hij vooral voor de niet-Joden. Omdat hij arts was, benadrukt hij de vele genezingen door Jezus, is hij patroonheilige van artsen, en zijn veel ziekenhuizen en gasthuizen naar hem genoemd.

Ook zou hij schilder geweest zijn: hij zou hebben gewerkt aan een portret van Maria. Daarom is hij tevens patroonheilige van schilders en kunstenaars.

Lucas' evangelie begint met het bekende geboorteverhaal van Jezus en in zijn evangelie benadrukt hij dat Jezus' heil bestemd is voor alle mensen: jood en niet-jood, arm en rijk. Daarbij neemt hij het vooral op voor de armen. Ook roept hij zijn toehoorders op om ondanks verschillen van inzicht, trouw te blijven aan de overleveringen van Israël.

Ik sluit af met enkele weerspreuk die verbonden zijn aan Sint Lucas, aan 18 oktober dus:

- “Met Sint Lucas staat de winter voor de deur” maar ook:
- “Is Sint Lucas regenachtig; dan is Oudjaar ver van prachtig”
- “Met sint Lukas zacht en warm: dan maakt de winter ieder arm” (ofwel: dan wordt het een koude winter)