

## **Pinksteren 2024. Een ode aan God, de Heilige Geest – in plaats van een overweging.**

U weet van ons, ook als wij U nog niet kennen.

U weet ons te vinden, ook als wij U nog zoeken.

U weet van ons worstelen, ook als wij falen.

Wanneer wij te kort schieten, houdt U toch van ons.

Wanneer wij het niet meer zien zitten, troost U ons.

Wanneer wij U zoeken, dan vindt U ons.

Waar wij verschillen, verbindt U ons.

Deze vijftigste dag is die van de eeuwigheid,

U geeft ons nieuwe ogen, nieuwe oren,

Zodat we kunnen zien en horen: U maakt alles nieuw.

U bent niet in de chaos en niet in de drukte,

Niet in de polemiek en niet in de roddel,

Niet in de zelfzucht en niet in de waan van de dag.

Niet in het schreeuwen maar in het fluisteren.

Niet in de verstrooidheid maar in het luisteren.

We moeten ons inspannen om U te verstaan,

Ons door U te laten bewegen.

Waar wij vasthouden, helpt U ons los te laten,

Uw waarheid te herkennen en juiste keuzes te maken.

Waar wij niet meer in onszelf geloven, gelooft U in ons.

Waar ons hart verkild is, verwarmt U ons.

Waar wij onverschillig zijn, schudt U ons wakker.

Waar duisternis is, verlicht U onze geest.

Waar wij gesloten zijn, breekt U ons open.

Want zelfs als wij U niet vertrouwen, dan vertrouwt U ons wel.

Zelfs als wij zwak zijn, kent U onze kracht.

Altijd gaat U met ons mee,

Want elke dag mogen we opnieuw beginnen.

De Heilige Geest is Uw kracht die ons overeind houdt,

U bent het vuur dat verwarmt, het water dat stroomt en de wind die ons doet bewegen.

U maakt ons vrij en vrijmoedig, blij en blijmoedig, zacht en zachtmoedig.

Onzichtbaar nestelt U zich in ons,

Helpt ons onderscheiden wat goed is.

Beweegt ons tot bevrijding,

Roept op tot verbinding,

Overstijgt ons kleine 'ik'.

Omdat U in ons bent, zijn wij in U,

Want U omvat ons volledig.

U verstaat en begrijpt ons, ook waar wij geen woorden kunnen vinden.

U weet wat er leeft in ons hart.

Ons stamelen wordt spreken bij U,

U maakt onze tongen los,

In alle talen, sprakeloos en struikelend, voorzichtig en vol vuur.

U begrijpt onze moed der wanhoop en schenkt ons hoop die doet leven.

In Uw liefde zijn wij één.

In Uw Brood incarneert U in ons,

U deelt Uzelf in eindeloze liefde.

Zo vormt U zich naar ons en vormt ons naar Uw beeld.

Zo kent U onze grenzen en neemt ons aan zoals wij zijn.

U breekt niet maar buigt mee en om,

U spoort ons aan óm te zien,

Naar onszelf en naar elkaar,

Naar de wereld en de schepping,

Naar *ons* hart en naar *Uw* liefde.

U spreekt ons aan:

U roept om vrede, om barmhartigheid,

U spreekt recht en smeedt ploegscharen.

U slaat niet neer, maar richt op,

U maakt alert, doet ons opveren

En weet ons te inspireren.

U omhult ons, ook wanneer wij eenzaam zijn.

U vergeeft, wat is verhard.

Geduldig kneedt U ons tot soepel deeg.

Maakt ons tot was in Uw handen.

In Uw getrouwheid blijft U nabij.

Uw Geest is die van opstaan, van liefde en geduld.

Een oneindige affirmatie bent U: U heeft ons lief.

Ten diepste. Voor altijd.

U bent de Rots waaruit het leven welt, de Bron van eeuwigheid.

U wordt geboren na elke barenswee, bent aanwezig in elk schepsel op aarde.

U openbaart zich in het kleine en het kwetsbare.

Zo laat U zich kennen en maakt U zich kenbaar,

Zo wonderlijk is Uw macht,

Zo ademt U in ons en wekt ons steeds tot leven.

U kent ons lijden, U weet van onze angst en van ons beven.

U weet van rampen, nacht en ontij,

U weet van kruisiging en opstaan.

En na ons leven in een ver verschiet,

Is de dood het einde niet.

Daarachter bent U net als hier en nu.

Wij zien U niet, maar U wacht ons op met open armen,

Wij vinden rust in U.

Uw macht rijkt verder dan de sterren.

U bent de alfa en de omega.

U bent van alle tijden:

Groter dan ons hart en groter dan wij weten,

Bent U meer dan wij kunnen bevatten.

Bent U de ultieme liefde die ons verteert.

De mystieke pijl die ons hart doorboort.

Uw Geest waait en is als lopend vuur.

U bezielt ons, verzoent, verbindt.

U bent als frisse dauw.

Uw liefde is gratis en overvloedig,

En U verheugt zich in onze vreugde.

Stem ons dankbaar, geef vertrouwen, delf ons hart.

Want U bent heilig, goed en waarachtig,

onze Vader, Zoon en Heilige Geest.

ons Brood en onze Wijn,

U bent in ons en met ons en door ons.

U bent ons heil en maakt ons heel.

U bent niet stuk te krijgen.

Amen.