

Overweging Jacobuskerk Enschede

Zondag jaar A 25 juni 2023 – “Niet bevreesd”

Jeremia 20,10-13 / Psalm 69 / Romeinen 5,12-15 / Matteüs 10,26-33

“Nada te turbe”. De kerklerares Teresa van Avila schreef het al, meer dan 400 jaar geleden: Laat niets je verontrusten. Laat niets je beangstigen. Alles gaat voorbij. God verandert nooit. Geduld verkrijgt alles. Wie God heeft, ontbreekt het aan niets. God alleen is genoeg.

En zij kon het weten. Ze had te maken met geloofstwijfel, met ziekte en tegenwerking, met jaloezie, machogedrag en machtsvertoon. Maar ze ging verder. Vrolijk verder. Ze liet zich niet uit het veld slaan. Omdat ze ondanks alles op God vertrouwde.

Gisteren vierden we het hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper, zes maanden voor Kerstmis. Een feest waarop Midzomer, de Zonnewende, van oudsher werd gevierd. De zon op haar hoogste punt.

Johannes en Jezus horen bij elkaar: zoals de een de Ander al herkende in zijn moeders schoot; zoals de een zijn hoofd verloor en de ander gekruisigd werd; zoals de een doopte met water en de ander met vuur. Johannes verwees zijn hele leven naar Jezus. Zij kenden verraad en verlatenheid. En toch vertrouwden ze op God. Want wie God heeft, ontbreekt het aan niets.

Jezus zegt het vandaag tot drie keer toe: wees niet bang, wees niet bevreesd. Te midden van al het geweld van de wereld, te midden van mensen die het allemaal beter weten en God overbodig maken, te midden van alle prestatiegerichtheid en hoon, bij alle angst en onzekerheid - is daar Gods aanschijn, die ons liefdevol aanziet. Die warme zon waarin wij ons mogen koesteren. Ja, hij kijkt naar ons om, hij vergeet ons niet. Jeremia benadrukt dat: de Heer redt het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners.

Het is net Pinksteren geweest – de heilige Geest die als frisse dauw ons droge hart weer vruchtbaar maakt. Nu zijn we in de groene tijd, de tijd van gras, van eeuwigheid. De Desiderata schrijft: Wees niet cynisch over de liefde, want de liefde is eeuwig als het gras. Wees dus niet cynisch over God. Ook het dorre gras in deze warme dagen wordt weer groen!

God kent ons en doorgrondt ons. Hij kent iedere haar op ons hoofd. Hij is van het begin van alle tijden en van het einde der tijden. Wie zijn wij dan om het tegen hem op te nemen? Om aan zijn almacht te twijfelen. Aan zijn liefde te twijfelen? God is zoveel groter dan wij, en is toch met ons begaan. Hij heeft ons gewenst, daarom zijn wij hier!

Gods liefde voor ons geeft ons leven zin. Hij is in alles met ons verbonden.

Dietrich Bonhoeffer schreef: *Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich - Ik begrijp uw wegen niet, maar u kent de weg voor mij.*

Wees niet bang, wees niet terughoudend. Overwin je angsten en je aarzeling. Heb lef! Heb lief! Durf te leven! Durf te vertrouwen op Gods goede bedoelingen en te getuigen van Christus' liefde voor ons. Teresa deed dat. Bonhoeffer deed dat. Zovelen doen dat. En wij kunnen dat ook!

Die liefde, waarvan de schepping zelf getuigt, mag van de daken geschreeuwd worden. Leef ernaar dat we broeders en zusters zijn! Die liefde is er voor iedereen! Die liefde werkt bevrijdend. De wereld draait niet om ons, om mij alleen. Gods wereld, deze wereld, is er voor ieder van ons. *God* is het centrum, *Christus* is de zon. Warm en licht en vol groei- en levenskracht.

Nu we het einde van de slavernij in Nederland herdenken is het des te belangrijker om te beseffen dat slavernij er nog steeds is. Maak van de ander geen slaaf door spullen te kopen die mensen in een keurslijf duwt of door mensen te veroordelen, zonder de ander werkelijk te kennen. En wees zelf geen slaaf van algoritmes, consumptiegedrag, nepnieuws of vooroordelen.

We moeten allemaal eerst door Goede Vrijdag voordat we tot opstanding komen. Daar moeten we niet aan voorbij gaan, en moeten we ook niet als *excuus* gebruiken. Blijf dus niet hangen in slachtofferschap maar bagatelliseer het kwaad ook niet. Alle ellende in de wereld, elk verdriet dat ons overkomt is niet te vatten. Maar Jezus leerde ons dat als we graankorrel durven zijn, durven te sterven aan liefde voor de ander, we tot groei, tot bloei, tot nieuw leven kunnen komen.

Ons leven is niet maakbaar. We kunnen niet alles controleren en voorkomen. We kunnen niet aan verdriet en narigheid voorbij gaan. Daar moeten we doorheen. Daar hebben we vertrouwen bij nodig. Geloof. En met de wetenschap dat God mét ons is, van ons houdt, is dat vol te houden. In God zijn we geborgen.

Houd rekening met elkaar. Zodat niemand er alleen voor staat, niemand kapot gaat aan een ander.

Alleen zo is bevrijding mogelijk! Werkelijke bevrijding. Roddel niet, vervolg niet. Doe niet mee aan kwaadsprekerij. Ontken de liefde niet. Kies niet voor de dood, maar voor het leven; niet voor haat maar voor liefde; niet voor haast maar voor geduld.

God, de Heer van de hemelse machten, die ons door en door kent, ons hart en onze nieren, die iedere haar op ons hoofd heeft geteld, die ons meer waard vindt dan een zwerm mussen – ja, die God! *Die* God is begaan met ons. Hij is barmhartig en vergeet ons niet. Persoonlijker kan God niet zijn! Durf op die liefde te vertrouwen. Dan krijgen ook wij de kracht om lief te hebben, om hartelijk te zijn voor anderen.

We kunnen Gods wegen niet begrijpen. Maar Hij kent de weg voor ons.

Geduld verkrijgt alles. Niet lijdzaam toezien en wachten tot er iets gebeurt. Niet verbitterd raken. Maar open en ontvankelijk; er zijn voor elkaar – solidair, barmhartig, openhartig, belangstellend, geïnteresseerd.

Gods liefde krijgen we zomaar en is geen verdienste. We hebben geluk niet alleen aan onszelf te danken. Het is gratis, gratis! Geef er daarom gul van weg. Er is genoeg voor iedereen. Door die niet vast te houden, zijn we vrij. Gastvrij. Vrij van angst en vol van liefde. Bemoedig elkaar en laat je raken. Daarmee getuigen we van Gods onmetelijke liefde voor ons, zodat iedereen die liefde kan ervaren.

Zo bevrijden we anderen.

Het is midzomer. Laat ook onze zon op het hoogste punt staan. Laten ook wij vervuld zijn van de heilige Geest. Maak plaats voor God. Vertrouw op hem. Zet hem in het licht. Laten wij net als Johannes in onze omgang met elkaar verwijzen naar Jezus, het ware, warme licht van de wereld! Wees daar trouw aan en laat je niet afleiden. Blijf zoeken en laat je vinden!

En heb geduld met God. Heb geduld met elkaar. Vertrouw op de liefde. Voed je ziel. Dan ontbreekt het ons aan niets.

Wees niet bang. God alleen is genoeg!

Amen.