

## Overweging Jacobuskerk Enschede

Zondag A 29 januari 2023 – 4<sup>e</sup> zondag door het jaar “Zoekt de Heer”

*Sefanja 2,3; 3,12-13 / Psalm 146 / 1 Korintiërs 1,26-31 / Matteüs 5, 1-12a*

---

Jezus spreekt in het evangelie vanaf een berg de mensen toe, zoals Mozes dat deed in de woestijn, toen het volk op weg was naar het beloofde land en God zich kenbaar maakte als ‘Ik zal er zijn’. Hier maakt Jezus duidelijk *hoe* God er zal zijn, voor ons. Hij wil duidelijk maken dat dat beloofde land al binnen ons bereik ligt.

De Zaligsprekingen zijn eigenlijk een leerschool in geluk.

Het lijkt zo op het eerste gezicht dat ons dit geluk pas ten deel valt ná ons aardse leven. Of dat we pas echt gelukkig zullen zijn als we eerst alleen maar ellende meemaken. Maar niets is minder waar. God is een God van levenden. Hij gunt ons ons geluk hier, in dit ondermaanse!

Wat is geluk? Niet alleen je knusse huisje, gezellige vrienden, genoeg eten op je bord, uitgaan en plezier maken. Niet alleen de afwezigheid van ziekte, oorlog, ruzie of geroddel. Niet alleen tevreden zijn met de dagelijkse dingen.

Natuurlijk zijn al die dingen ook belangrijk om geluk en vrede te ervaren. Met zo’n basis sta je stevig in je schoenen en ga je gemakkelijker door het leven. Maar wat als het zo oppervlakkig blijft? Een leeg spiritueel leven, dat alleen bezig is met directe bevrediging van je behoeften? Dan leef je, weliswaar comfortabel, in een woestijn.

En bovendien: wie garandeert dat zo’n leven altijd veilig en comfortabel zal blijven? Het leven is onvoorspelbaar, onzeker en niet altijd fijn. We hebben allemaal uiteindelijk te maken met verlies en onzekerheid.

En wat als jou bovengenoemd geluk allemaal *niet* ten deel valt? Wat als je je leven nu al als een woestijn ervaart, als een onherbergzame plek? Kun je ook dan nog geluk ervaren? Wordt jou dan toch geluk gegund? Zijn de zaligsprekingen er dan ook voor jou?

God kijkt met andere ogen naar ons dan wij naar elkaar. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, aldus Paulus.

God zei: Ik zal er zijn. We worden niet pas gelukkig als we in de hemel zijn. Het Koninkrijk van God is al hier. Geluk heeft alles te maken met liefde. Belangeloze liefde.

Geluk is een belofte die voortkomt uit Gods liefde voor ons. En een belofte is er om waar te maken. We mogen geloven dat Hij zijn belofte waarmaakt. Hij heeft immers een verbond met ons gesloten – heeft zich met ons *verbonden*. Het is aan ons om zijn liefde, zijn belofte en zijn verbond te beantwoorden.

Maar hoe sterk is onze band met God? Is dat verbond wederzijds? Willen we alleen ontvangen of ook terug geven? Zijn we bereid om ons ook te verbinden met God en met elkaar? Dan maakt belofte schuld – wij zijn er dan schuldig aan als Gods belofte, zijn liefde, niet waargemaakt wordt. Daarom is er werk aan de winkel! Wij moeten er ook voor elkaar zijn!

Niet door geluk te zoeken in bezit of aanzien. Niet door anderen de schuld te geven als we niet gelukkig zijn of als dingen niet lukken. Niet door indruk te maken op anderen of onszelf belangrijk te maken, maar door ons te verwonderen in de ander, door ons in te zetten voor de ander.

Gods liefde kan ons boven onszelf uit laten stijgen. Door niet steeds met jezelf bezig te zijn, maar door jezelf te verbeteren, door aandacht te hebben voor je naaste en te luisteren zonder dubbele agenda. We worden opgeroepen om op te staan tegen onrecht, omdat ieder van ons recht gedaan moet worden. We worden opgeroepen om vrede te brengen. Dáár worden we gelukkig van. Daar worden we blij-moedig van.

We kunnen de wereld niet in ons eentje verbeteren. Oorlog en ellende is van alle tijden. Maar we kunnen er wel voor kiezen niet mee te doen met egoïsme, egocentrisme, eigenbelang en de waan van de dag. We kunnen in ons doen en laten kiezen voor gerechtigheid. Met een opgeruimd hart - door niet onszelf voorop te zetten, maar de ander ruimte te geven. Door verwachtingen los te laten en elkaar te vergeven.

Wees ootmoedig, zei Sefanja: nederig en elkaar vriendelijk gezind. Leugens, laster en bedrog leiden slechts tot een onrechtvaardige wereld. Ootmoed is verwant aan het woord genade. Door nederig te zijn kunnen we genade ontvangen en genadig zijn voor anderen. Arm van geest, dus met een open blik, kun je zuiver naar de ander kijken en diens behoeften werkelijk zien. Zonder vooroordelen, zonder vrees. Laten we elkaar zo tot zegen zijn. Zachtmoedig zijn. Zacht en moedig zijn.

Gods belofte van vrede is in ieder van ons geplant. Kijk zo eens naar elkaar: als mensen die die belofte in zich dragen. We hebben allemaal het vermogen om lief te hebben. Dat is het grootste talent dat God ons gegeven heeft: het talent om te gunnen. Het talent om de ander betekenis te geven. Het talent om ons te verwonderen. Het talent om goed te doen. Om te troosten, barmhartig te zijn.

Niet door te verharden maar door te verzachten. Niet om er *zelf* beter van te worden, maar om de ander te dienen – om God te dienen. Daar *word* je beter van. Daar word je gelukkig van!

Gods belofte is een Gods geschenk: een zalig leven. En dat is ons allemaal gegund. Dat geeft hoop! En hoop maakt ons sterk. Laten we ons dus sterk maken door echt *samen* te leven. Voor een sterke samen-leving.

Met zijn zaligsprekingen leidt Jezus ons uit onze woestijnen en is er zicht op het beloofde land, zicht op vrede en geluk. Doe goed. Dan is ons leven geluk-t.

Amen.