

## **Overweging jaar A, Kerstavond Gezinsviering, zaterdag 24 december 2022**

Vandaag vieren we de geboorte van Jezus. Jezus is niet zomaar een kind. Hij is een klein kind met een grote belofte. Hij is de Zoon van God. Door op de wereld te komen laat God zien dat hij klein begint om iets groots te laten gebeuren.

Zo kunnen ook wij, jullie, in het klein, grote dingen doen.

God zegt in heel veel verhalen in de Bijbel en ook in het Kerstverhaal via engelen: "Wees maar niet bang".

God wil dat we vertrouwen hebben in elkaar. Dat kunnen we alleen als we allemaal goed voor elkaar zijn.

Je kunt niet in je eentje de hele wereld veranderen, maar met kleine gebaren en kleine dingen kunnen wij allemaal, groot én klein, wel van betekenis zijn voor elkaar. Die kleine gebaren kunnen mensen weer vertrouwen geven, weer warmte laten ervaren. Gewoon, dichtbij huis.

Als je weer eens bij iemand bent, vraag dan wat die leuk vindt om te doen en nodig hem of haar een keertje uit om dat samen te doen! Dan ben je allebei niet alleen en kunt je het samen gezellig hebben. Dan wordt het voor jullie allebei een stukje lichter. Net zoals het nu, in deze nacht, lichter is geworden!

Jezus wordt daarom wel het 'Licht der wereld' genoemd. Dàt is het grote dat God ons met Jezus' geboorte belooft: samen kunnen we de wereld lichter maken, met Zijn hulp.

Jezus steelt ons hart door klein te zijn en ons te vertederen. Zo roept hij ons op voor hem te zorgen. Zoals alle kleine, pasgeboren kinderen doen. Want we moeten voor Jezus zorgen, ervoor zorgen dat we Gods grote boodschap niet vergeten en doorgeven: namelijk dat we allemáál door God gewenst zijn!

En als het een keertje niet lukt, omdat we boos zijn of ziek of verdrietig, dan kunnen we steeds weer opnieuw beginnen. God is als Jezus mens geworden en Hij weet hoe het is om mens te zijn. Hij weet dat het soms moeilijk is. Maar hij houdt vertrouwen in ons en laat ons niet los!

Door die grote boodschap van God, de liefde, te blijven koesteren, zodat die niet verloren gaat, kunnen we de wereld een beetje mooier maken.

Als we allemaal ons best doen door gewoon aardig voor elkaar te zijn. Door eenzame en zieke mensen niet te vergeten. Door niet te pesten maar elkaar te helpen. Door niet te roddelen maar naar elkaar te luisteren. Dan zijn wij, klein als we zijn, ook in staat tot grote dingen.

Dan zijn wij engelen voor elkaar. Dan hoeven we niet bang te zijn.

Dan kunnen we vrede brengen. Vredestichters zijn. Met Jezus, de Vredevorst.

Want door goed te zijn voor een ander, word je zelf ook gelukkig. We hebben elkaar nodig! En als we elkáár vertrouwen, dan vertrouwen we eigenlijk op God. Op de liefde! God is dus heel dichtbij!

God liet zijn zoon geboren worden in deze wereld. Durf jij ook de liefde in jouw hart geboren te laten worden? Dan worden wij ook weer zacht en kwetsbaar, zonder masker voor, zonder harnas. Als wij durven te laten zien dat we mens zijn, dat we kwetsbaar zijn en elkaar nodig hebben - dan geef je daarmee toestemming aan de ander om ook zo'n mens te zijn.

Dan zijn we sámen mens. Zoals God mens werd met ons!

Wees dus niet bang! Zorg voor elkaar!

Zo maken we samen de wereld lichter. Zo schijnt Jezus' licht door ons! *Zijn* licht, het Licht der wereld.

In deze wereld is plaats voor ons allemaal! Zo moet er in ons hart ook plaats zijn voor iedereen, plaats zijn voor de ander/Ander.

Dát is Gods belofte van Kerstmis!

Amen.