

Overweging De Cromhoff, ouderenviering

Donderdag jaar B 07-10-2021

Bij Maleachi 3,13-20 / Lucas 11, 5-13

Vandaag gaat het over bidden en beloften en vertrouwen.

Maleachi is de laatste van de kleine profeten. Hij leefde in de tijd van de terugkeer uit de ballingschap, toen het volk Gods de eredienst en zorg voor de naaste had verwaarloosd.

Zijn wij niet ook perioden in ons leven in ballingschap – perioden waarin we maar druk zijn en niet aan God denken; perioden waarin we Zijn aanwezigheid niet ervaren en aan hem gaan twijfelen? Want wat heeft ons leven voor zin?

Maleachi roept ons op tot bekering en houdt het volk Gods, houdt ons, Gods genade voor. Hij roept ons op bij al onze twijfels en vragen om naar Hem terug te keren – dan *zal* Hij naar ons terugkeren.

Met andere woorden: als wij ons bekeren, zijn geboden onderhouden, dwz Hem eerbiedigen en ons aan Hem toevertrouwen en omzien naar elkaar - dan belooft God ons geluk en vrede.

Het is heel natuurlijk dat wij soms twijfelen aan God, aan zijn bestaan, aan zijn aandacht voor ons, aan de zin van ons bestaan. Vaak rijgen de dagen zich aaneen en glipt de tijd ons door de vingers. Als God zich niet manifesteert in ons leven – als wij Hem niet opmerken, zeker wanneer er verdriet en afscheid in ons leven speelt, dan voelen wij ons ontheemd, onthand, vergeten.

Maleachi zegt ons hier dat hoewel wij soms twijfelen aan God, Hij toch naar ons luistert! God luistert naar ons morren, naar de schijnbare onrechtvaardigheid die we hier op aarde ervaren, naar onze leegte en ons klagen. God weet wat in ons hart leeft.

Houd vertrouwen, wees oprecht, zegt Maleachi. Want God bewaart onze trouw in zijn boek; hij weet wie hem vrezen. Vergeet God niet, want Hij belooft ons hier dat wij zijn volk zijn. Hij zal dáárom goed voor ons zijn. Een vader voor ons zijn.

God luistert naar ons en zal recht spreken over wat krom is in de wereld. Hij belooft ons dat er een dag zal komen dat wie in Hem gelooft en hem trouw blijft, geluk en vrede zal kennen, gerechtigheid en genezing. Ondanks alles wat we meemaken en denken tekort te komen.

Wij zullen veranderen als we trouw zijn.

God verandert **niet**. God is de alfa en de omega - Hij is het die is, die was en die komt, de Almachtige. Hij is er niet zomaar, overal, ergens. Nee, Hij is erbij, *in* ons leven nabij. Hij luistert naar ons, is op ons betrokken. Hij is trouw en barmhartig en vergeet ons niet.

We ervaren hem niet altijd, maar wie eerbied heeft voor God die wordt niet vergeten, want onze naam is eeuwig geschreven in zijn hand.

Maleachi profeteert: die zon zal stralend opgaan, voor wie ontzag hebben voor Zijn naam.

Die zon, die is al gekomen. Dat is onze heer, Jezus Christus. Hij is het Licht der wereld, de Weg ten leven. Hij is die machtige zon, die ons bestaan doordrenkt met licht en warmte en leven.

Hij is er ook nu, in de herfst van dit jaar, bij regen, storm en tegenwind, bij kou en eenzaamheid.

Hij is er ook nu, in de herfst van ons leven, wanneer we ons alleen voelen en angstig en onzeker.

Want Jezus' licht zit diep *in* ons.

We hoeven hem niet te zoeken. Hij vindt ons!

Als we bidden en met vertrouwen - in geloof! - vragen om zijn warmte en licht en liefde – dan delft hij dat in ons op.

Daar mogen we op vertrouwen, want we krijgen geen slang als we om een vis vragen en geen giftige spin of schorpioen als we om een ei vragen.

God zal ons gelukkig maken. God vergeet ons niet.

Dat is Gods genade.

Lucas schrijft over hoe Jezus vertelt over het bidden tot Onze Vader.

Voor bidden als we in nood zijn kunnen we niet altijd de juiste woorden vinden. Het valt niet mee om onder woorden te brengen wat we willen vragen aan God. Soms durven we het zelfs niet, of denken we dat het toch niet helpt, of denken we dat we het wel zonder kunnen.

Jezus geeft ons woorden voor ons gebed.

We hoeven het allemaal niet zelf te bedenken; hoe we God moeten vragen wat we nodig hebben. God weet wel wat we nodig hebben.

Formulegebeden zoals ze genoemd worden – de gebeden zijn al geformuleerd – die zeggen precies wat we nodig hebben. Jezus zelf heeft ons de woorden geleerd. Daar mogen we ons aan vasthouden.

De rozenkrans is daar een prachtig hulpmiddel bij. Deze dag, 7 oktober, vieren we Onze Lieve Vrouw van de heilige Rozenkrans.

Na de geloofsbelijdenis bidden we om en om 5 Onze Vaders en 50 Wees Gegroetjes om dichtbij onze Vader en Moeder te zijn, te vragen wat we nodig hebben en om Maria te vragen voor ons te bidden.

Maria, moeder van Jezus, zal onze vragen doorspelen aan haar Zoon.

In de herhaling van de gebeden en in het overwegen van alle geheimen, overwegen wij het leven van Christus.

Daar hoort ook Maria bij, die ons als de liefdevolle Moeder is geschonken toen Jezus hing aan het kruis. Zij is de God barende, de moeder tot wie ook wij onze toevlucht mogen nemen. De troosteres der bedroefden, de koningin in de hemel.

We hoeven niet aan de kracht van het gebed te twijfelen.

Jezus zegt het zelf: Vraag en het zal je gegeven worden.

Wij mogen dus vragen om wat nodig is om van te leven.

Want God is een God van leven. We hebben niet alleen brood nodig om te leven, maar ook vergeving én hulp in onze strijd tegen het kwaad. Dáár leven we van.

Blijf dus zoeken! Blijf aandringen! Blijf kloppen aan die deur! Schud God wakker tot hij naar de deur komt!

Je zult het vinden. Hij zal jou vinden.

Er zál worden opengedaan!

Die deur diep van binnen, ons hart, die deur die soms zo stevig op slot staat, die krijgt Hij alleen open.

Hij ontsluit ons hart als dat wrikt van wrok, verdriet en verlies, van onrecht en onmin, van twijfel en angst.

Gewoon blijven bidden is het devies!

En als die deur opengaat, dan kan die zon naar binnen stralen, ons hart verwarmen, onze eenzaamheid wegnemen.

Bidden loont. Blijf daarom volharden in gebed.

We krijgen geen slang als we om een vis vragen of een giftige spin of scorpion als we om een ei vragen. God zal ons nooit weigeren wat we Hem vragen.

Toch zegt Jezus het iets preciezer, in Lucas 11:13: "hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen."

Het gaat dus in het gebed óók om het vragen van de heilige Geest. Als je daar om vraagt, dan zul je het krijgen. De Heilige Geest zal ons inspireren, enthousiast maken, vurig maken en in beweging brengen. Dát geeft ons leven zin!

Bid daarom in de naam van de Vader, de Zoon én de heilige Geest!

Amen.