

Overweging zondag 26 mei 2019 – Verblijf bij de Heer

Jaar C, 6^e zondag van Pasen

Handelingen 15,1-2,22-29 / Apokalyps 21,10-14.22-23 / Johannes 14,23-29

Het is de laatste zondag van mei, Mariamaand! U heeft al kunnen horen hoe ons dameskoor mooie Marialiederen zingt en hoewel de lezingen van vandaag niet over Maria zelf gaan, heeft ze er zijdelings toch mee te maken.

Verblijf bij de Heer is de opdracht van vandaag. De vraag is dan: *hoe* kunnen wij verblijven bij de Heer?

Maria verbleef bij de Heer. Ze droeg Hem, steunde Hem, bleef bij Hem, hield van Hem en gehoorzaamde Hem. Haar geloof in Hem gaf haar vrede en de kracht om door te gaan toen Jezus er niet meer was. Maria werd door Jezus, toen Hij aan het kruis hing, als moeder toegewezen aan Johannes. En zij bleef bij de leerlingen tussen Hemelvaart en Pinksteren, tot de Heilige Geest op hen neerdaalde en hen de wereld inzond. Door haar geloof en vertrouwen in Gods woord is zij beeld van de Kerk geworden en de Kerk beeld van haar. Zo kunnen wij door Maria tot Jezus komen: *ad Jesum per Mariam*.

Dat was de geboorte van de Kerk – en omdat Maria daar bij aanwezig was, wordt zij Moeder van de Kerk genoemd. Op Tweede Pinksterdag zullen wij dat ook gedenken.

Niet vluchten maar blijven, niet blijven staan in angst maar *léven*: in liefde, in vrede. Zo is Maria een voorbeeld van hoe wij zelf kunnen zijn: luisterend naar Jezus' boodschap en erop vertrouwend dat alles goedkomt met wat God met ons voorheeft.

Is het niet prachtig dat onze kerk ook een Mariakerk is! Onze kerk, een huis van God, bij wie we altijd kunnen verblijven. Verblijven bij de Heer is niet alleen een vorm van geloven, maar doen we ook hier en nu:

Hier, op deze plek, mogen we onszelf zijn, kunnen we ons met elkaar en met God verbonden voelen.

Hier, op deze plek, mogen we bidden en zingen, loven en klagen, luisteren en in beweging komen, en vooral: Jezus zelf ontvangen in de communie.

Hier, op deze plek, mogen we gesterkt en getroost worden en bemoedigd en aangemoedigd, als nieuwe mens de wereld in gaan. Vanuit deze plek, vanuit deze Mariakerk, mogen we de vrede brengen en in ons hart bewaren.

Onze Lieve Vrouw - de naam zegt het al - Maria, is lief - en niet alleen in de betekenis van zacht en zorgzaam. Maria is vooral een heel sterke vrouw! Zij bleef overeind bij roddel en razernij, in de stal, op de vlucht, bij het kruis en bij het graf; bij de leerlingen en in al die eeuwen daarna!

Door de eeuwen heen is zij verschenen aan mensen die in haar geloven. In visioenen, door zieners, door zondaars en zieken, door kinderen en kloosterlingen. Altijd weer blijkt zij de Troosteres van de Bedroefden. Onze kerk heeft zich verspreid over de hele wereld en overal waar de kerk is, is ook Maria, telkens in de gedaante van mens in haar eigen context. Zo voegt zij zich naar ons, zoals Jezus zich naar ons voegt als we te communie gaan. Zo verblijven wij óók bij de Heer.

Maria heeft maar liefst 51 namen, bezongen in de litanie van Maria, de litanie van Loreto. Zo is zij de Koningin van de heilige Rozenkrans - zoals onze kerk genoemd is - , Heil der Zieken, Hulp van de Christenen, Moeder van goede Raad, Moeder van Barmhartigheid en Oorzaak van onze Blijdschap. Haar eigenschappen geven ons in alle situaties net wat we nodig hebben. Zoals de Heilige Geest ons influistert wat we moeten doen, zo fluistert Maria ons in dat ze er altijd voor ons is. Als we bij de Heer verblijven, verblijven we óók bij Maria.

De Heilige Geest is de Geest van God zelf en schenkt zeven gaven waaraan wij hem kunnen herkennen: hij geeft ons wijsheid, inzicht, raad en sterkte, kennis en vroomheid en ontzag, eerbied, voor God.

De Heilige Geest bracht wijsheid in de verdeeldheid of christenen zich moesten laten besnijden of niet. Dankzij de Heilige Geest werd besloten dat iedereen zijn eigen achtergrond en oorspronkelijke identiteit mag behouden om christen te kunnen zijn. Er kwam geen oorlog aan te pas om dit te besluiten. De Heilige Geest is kortom, een goede raadgever, die in vrede komt en niet in ruzie of conflict.

We hoeven het dus allemaal niet alleen te doen, want de Heilige Geest is onze Helper: hij helpt ons om begrip en respect te hebben voor elkaar en voor elkaars tekorten, om oog voor elkaars eigen-zijn te hebben. Met de zachtheid van Maria en de kracht van de Heilige Geest worden wij mensen die God kan gebruiken. God heeft ons nodig om van deze wereld iets moois te maken!

Gooien wij ook onze innerlijke ramen en deuren open en laat die wind, die Goede Geest, bij ons naar binnen waaien. We moeten ons niet opsluiten, maar openstellen. Het zal misschien eerst even stormen, maar dan zal een zacht briesje waaien. Want zo laat God zich kennen: niet in onweer, storm of bevingen maar in een zachte bries. Die zachtheid, die wij herkennen in de moederlijke liefde van Maria; die zachtheid troost en maakt ons mild en begripvol - bedachtzaam, behulpzaam en aanspreekbaar. Die zachtheid brengt de vrede waar Johannes het in het evangelie over heeft.

Met Maria en de Heilige Geest kunnen wij die vrede bewaren. Niet zomaar vrede, maar de vrede van Jezus: want met Zijn vrede hoeven we niet verontrust te zijn, hoeven we niet bang te zijn en worden we niet kleinmoedig maar grootmoedig. Met Zijn vrede laten we zien dat het in deze wereld anders kan. Beter!

Het zijn de Heilige Geest en Maria die niet te vangen zijn, die alle Beeldenstormen en revoluties overleven, die altijd weer ergens opduiken, die niet te vatten zijn, maar altijd te voelen en te ervaren zijn. Zij geven ons troost en dankbaarheid, inspiratie en moed, lef en leven. Met hun hulp kunnen wij altijd in vrede bij de Heer verblijven! Amen